

Christ Is Born!

"...And the Whole of Creation Rejoices."



Dear Faithful Parish family,

I am very happy to wish you all my Prayerful Greetings as we enter the Christmas Season. The story of the birth of our Savior Jesus Christ is a reminder to us all that God came to live among us, to be close to us, and to save us from our sins. Jesus gave us himself as a gift to us. It is a story that still rings true today. Even in the midst of a world ravaged by wars and the degradation of human life, Jesus is with us. He is close to us because he reigns in our hearts and souls where he continues to be a gift to us. Jesus does not keep us at a distance from Him. Because of His presence in each one of us, we are also present and connected to one another.

As we celebrate the Nativity of Jesus, we remain eternally grateful to God for all the blessings, especially for the gifts of life, family, faith community, friends and neighbors. I take this opportunity to thank you most sincerely as you have been such a blessing to our parish by being active and supporting us with your gifts of time, talents and timely financial help. My special gratitude goes to all the volunteers in our different ministries who do such a wonderful job in serving the various needs of our parish with much enthusiasm and commitment. I hope and pray that you will have a wonderful and blessed time during this Christmas Season. Together with Frs. Aristidis and Alexander, I wish you all a blessed Merry Christmas and a spiritual uplifting New Year. May God bless you abundantly during this Christmas Season as well as during the New Year.

Presbytera Anastasia and I, together with our family, want to thank you for your love and respect these past twenty-seven years as your Pastor. Your love, prayers and support for the Gospel of our Lord and His ministry has made it possible for us to build upon the foundation of the Church established by Him, and through Him, to continue His saving work among us through our beloved Parish founded by our ever to remembered fathers and mothers. Saint Nicholas Parish is a Spiritual Haven for all of us and will continue dynamically to meet the spiritual needs of coming generations. Although, I am stepping down as your Pastor, you are all in my heart, prayers and thoughts. Nothing can separate us from the love of God and one another! Keep us in your prayers as we begin a new phase in our lives upon this earth. My greatest gift in life is the Holy Priesthood I unworthily wear, my family, and all of God's children that I have come to know and serve now for forty-seven years.

May our Lord fill us with the wonder and obedience of the Holy Theotokos, the song and the joy of the angels, the eagerness and gladness of the shepherds, the determination and the worship of the magi, and most of all the peace of our Savior Jesus in the Manger.

CHRIST IS BORN! GLORIFY HIM!

Love you all, Protopresbyter Paul C. Palesty, pastor

Αγαπημένη μου πιστή ενοριακή οικογένεια,

Επ' ευκαιρία των αγίων ημερών των Χριστουγέννων είμαι πανευτυχής να απευθύνω σε όλους σας τις εγκάρδιες ευχές και προσευχές μου. Η ιστορία της Γεννήσεως του Σωτήρος Ημών Ιησού Χριστού υπενθυμίζει σε όλους μας ότι ο Θεός ήρθε να ζήσει ανάμεσά μας, να είναι κοντά μας, και να μας σώσει από τις αμαρτίες μας. Ο Ιησούς πρόσφερε σε μας δώρο τον εαυτό του. Είναι μια ιστορία που μέχρι σήμερα ακούγεται αληθινή. Ακόμη και μέσα σε ένα κόσμο ρημαγμένο από τους πολέμους και τον εξευτελισμό της ανθρώπινης ζωής, ο Ιησούς είναι μαζί μας. Είναι δίπλα μας, γιατί βασιλεύει στις καρδιές και στις ψυχές μας, όπου συνεχίζει να είναι δώρο για μας. Ο Ιησούς δεν μας κρατά σε απόσταση από τον ίδιο. Χάρη στην παρουσία Του στον καθένα μας, είμαστε παρόντες και συνδεδεμένοι μεταξύ μας.

Καθώς εορτάζουμε τη Γέννηση του Ιησού, είμαστε αιώνια ευγνώμονες στο Θεό για όλες τις ευλογίες Του, ιδιαίτερα για τα δώρα της ζωής, της οικογένειας, των πιστών, των φίλων και των γειτόνων μας. Δράττομαι της ευκαιρίας στο σημείο αυτό, να σας εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου, γιατί όλα αυτά τα χρόνια είστε ευλογία για την ενορία μας, με την ενεργό συμμετοχή σας, και την υποστήριξή σας, προσφέροντας τα δώρα του χρόνου σας, των ταλέντων σας και της έγκαιρης οικονομικής υποστήριξής σας. Ιδιαίτερα εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους τους εθελοντές στις διάφορες διακονίες, οι οποίοι επιτελούν θαυμάσιο έργο υπηρετώντας τις ποικίλες ανάγκες της ενορίας μας με μεγάλο ενθουσιασμό και αφοσίωση. Ελπίζω και προσεύχομαι να περάσετε υπέροχα την ευλογημένη αυτή περίοδο των Χριστουγέννων. Μαζί με τους πατέρες Αριστείδη και Αλέξανδρο εύχομαι σε όλους Ευλογημένα και Χαρούμενα Χριστούγεννα και ένα πνευματικό και αναζωογονητικό Νέον Έτος. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας χαρίζει άφθονα τα αγαθά Του αυτή την περίοδο των Χριστουγέννων και σε όλη τη διάρκεια του Νέου Έτους.

Η Πρεσβυτέρα Αναστασία και εγώ προσωπικά , μαζί με την οικογένειά μας επιθυμούμε να σας ευχαριστήσουμε για την αγάπη και τον σεβασμό σας όλα αυτά τα εικοσιεπτά έτη που ήμουν Ιερατικώς Προισταμένος σας. Η αγάπη σας, οι προσευχές σας και η υποστήριξή σας στο Ευαγγέλιο του Κυρίου μας και την διακονία Του μας έδωσαν τη δυνατότητα να οικοδομήσουμε πάνω στα θεμέλια της Εκκλησίας που Αυτός θεμελίωσε και δι' Αυτού να συνεχίσουμε το σωτήριο έργο Του μεταξύ μας, μέσω της αγαπημένης μας ενορίας που ιδρύθηκε από τους αιμνήστους πατέρες και μητέρες μας. Η ενορία του Αγίου Νικολάου είναι ένα πνευματικό λιμάνι για όλους μας και θα συνεχίσουμε δυναμικά να ανταποκρινόμαστε στις πνευματικές ανάγκες των επερχόμενων γενεών. Παρ' ό τι αποχωρώ από τη θέση του Ιερατικώς Προισταμένου σας, είστε όλοι στην καρδιά μου, στις προσευχές μου και στις σκέψεις μου. Τίποτα δεν είναι ικανό να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού και την μεταξύ μας αγάπη! Κρατήστε μας στις προσευχές σας, καθώς ξεκινούμε μια νέα φάση στις ζωές μας πάνω σ' αυτή τη γη. Το πιο μεγάλο δώρο στη ζωή μου είναι η αγία Ιερωσύνη, την οποίαν ανάξια φ, η οικογένειά μου και όλα τα παιδιά του Θεού, που έχω γνωρίσει και τα υπηρετώ για σαρανταεπτά ολόκληρα χρόνια. Ο Κύριός μας να μας πλημμυρίζει με το θαύμα και την υπακοή της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τους ύμνους και τη χαρά των αγγέλων, με την προθυμία και την αγαλλίαση των ποιμένων, με την αποφασιστικότητα και την λατρεία των μάγων και πάνω από όλα, με τη γαλήνη του Σωτήρος μας Ιησού στη Φάτνη.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ! ΔΟΞΑΣΑΤΕ!

Σας αγαπώ όλους, Πρωτοπρεσβύτερος Παύλος Χ. Παλαισιδης, Ιερατικώς Προισταμένος